

Word vrijwilliger bij Al-Ayn

En help weeskinderen in Irak vanuit Nederland

De oorlogen uit het verleden zijn nog steeds van grote invloed op de leefomstandigheden in Irak. Elke dag raken Irakese kinderen wees en duizenden kinderen kunnen onze hulp nog keihard gebruiken. Wilt u helpen? Vanuit Nederland kunt u als vrijwilliger actief bijdragen aan de toekomst van weeskinderen in Irak. Stichting Al-Ayn is altijd op zoek naar vrijwilligers.



Samen geven we deze kinderen een toekomst.

Wat doen onze vrijwilligers?

Als u besluit vrijwilliger te worden bij Al-Ayn kunt u verschillende dingen doen:

- Flyeren
- Kleding en speelgoed inzamelen
- Evenementen organiseren en bezoekers informeren
- Donatiebussen ophalen

Wat kunt u nog meer doen om te helpen?

U kunt ook op andere manieren uw bijdrage te leveren. U kunt bijvoorbeeld:

- *Eenmalig of structureel doneren. Hierbij kiest u zelf waar uw geld aan besteed wordt.*
- *Een kind sponsoren en zo het leven van een kind voorgoed veranderen.*
- *Een aandeel hebben in één van onze langdurige projecten.*
- *Kleding doneren in één van onze containers.*

Het is tijd levens te veranderen!

Over Stichting Al-Ayn

Stichting Al-Ayn is een onafhankelijke stichting, die als doel heeft weeskinderen in Irak te voorzien in hun levensbehoeften. Denk daarbij aan huisvesting, kleding, financiën, maar ook educatie en psychische hulp.

Sinds de oprichting van Al-Ayn in 2006, hebben wij al meer dan 100.000 weeskinderen die in armoede leven geholpen. Op dit moment helpt Al-Ayn zo'n 60.000 weeskinderen in Irak.

Elke dag raken er nieuwe Irakese kinderen wees en duizenden kinderen kunnen onze hulp nog keihard gebruiken.

Helpt u ook mee?

Kijk voor alle opties op: www.alayn.nl

Wilt u meer weten over Stichting Al-Ayn of heeft u vragen over ons vrijwilligerswerk?

Kijk dan op: www.alayn.nl

Of neem contact met ons op:

+31 6 12 23 38 63 

+31 70 73 70 318

info@alayn.nl

Steenplaetsstraat 9, 2288 AA Rijswijk

